

In deze nieuwsbrief leest u over de kerstreis naar Rome, de wandeltocht in Nederland en in memoriam Rita Schoonenberg-Kolk.



Kerstreis naar Rome

Heeft u altijd al eens op een bijzondere plek Kerstmis willen vieren? In vijf dagen zult u de ultieme kerstfeer meemaken in 'de Eeuwige stad': Rome! We laten ons imponeren door de Sint-Pietersbasiliek en bezoeken andere basilieken zoals de Sint-Jan van Lateranen. Reisleider Chris Ketelaars neemt u mee naar de kerken die ons in hun mozaïeken en fresco's vertellen over de geboorte van Jezus en over de droom van het Koninkrijk Gods.



Programma

Dag 1: woensdag 23 december

04:50 uur Aanwezig op Schiphol
06:50 uur Vertrek vlucht
09.15 uur Landing in Rome
11.00 uur Bezoek aan het Vaticaan
13.00 uur Lunch op eigen gelegenheid
Aansluitend Kleine stadswandeling
18.00 uur Naar hotel; inchecken; diner

Dag 2: donderdag 24 december

07.30 uur Ontbijt in accommodatie
08.30 uur Stadswandeling
12.00 uur Lunch op eigen gelegenheid
Aansluitend Naar Sint Paulus buiten de Muren
17.00 uur Naar hotel voor diner
18.00 uur Diner in accommodatie
21.00 uur Nachtmis in de Friezenkerk

Dag 3: vrijdag 25 december: 1e kerstdag

08.00 uur Ontbijt in hotel
09.15 uur Vertrek naar Friezenkerk
10.15 uur Aanwezig in de Friezenkerk
10.30 uur Eucharistieviering
11.55 uur Wandeling naar Sint-Pietersplein
12.00 uur Paus Franciscus: zegen Urbi et Orbi
13.00 uur Lunch op eigen gelegenheid
14.30 uur Bezoek Santa Pudenziana, S. Prassede en S. Maria Maggiore
17.15 uur Vespers in S. Maria Maggiore
18.00 uur Naar hotel voor diner en overnachten

Dag 4: zaterdag 26 december: 2e kerstdag

07:30 uur Ontbijt in hotel
08.30 uur Stadswandeling door o.a. Joodse wijk
12.00 uur Lunch op eigen gelegenheid
Aansluitend Vervolg stadswandeling
17.00 uur Terug naar hotel
19.00 uur Kerstdiner in de stad

Dag 5: zondag 27 december

08.00 uur Ontbijt in accommodatie
09.00 uur Check-uit
09.30 uur Vertrek naar Friezenkerk
10.00 uur Uitleg over de geschiedenis van de Friezenkerk
10.30 uur Eucharistieviering
11.55 uur Naar Sint-Pietersplein voor Angelus en zegen van de paus
12.30 uur Lunch op eigen gelegenheid
Aansluitend Vrije tijd; facultatief: een wandeling via Gianicolo
17.30 uur Verzamelen in hotel
Aansluitend Transfer naar luchthaven
21:00 uur Vlucht Rome – Amsterdam
23:25 uur Landing; bagage ophalen, afscheid nemen en op eigen gelegenheid naar huis

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Folder

Ben je nieuwsgierig geworden? Klik [hier](#) om de folder te zien.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven? Klik [hier](#) om de reis op de website te bekijken en te boeken!

Bijzonder ontmoeten tijdens wandeling in het Land van Cuijk

Een bedevaart naar Lourdes, als pelgrim of vrijwilliger, stond bij velen van ons op het lijstje van hoogtepunten voor 2020, helaas loopt het anders dan anders dit jaar. Wij geloven dat het mogelijk is om een deel van de beleving ook te kunnen ervaren in ons eigen Nederland.

Wij nodigen u daarom uit om op zaterdagmiddag 8 augustus 2020 samen een mooie en inspirerende middag te beleven waarbij u zeker elementen uit een bedevaart naar Lourdes zult herkennen en ervaren.

Niets mooier dan samen vieren; daarom starten we om 13.00 uur met een gezamenlijke eucharistieviering in de Sint Martinuskerk in Cuijk, waarna elkaar ontmoeten centraal staat tijdens een kopje koffie met wat lekkers.

Met inachtneming van de RIVM-regels, zullen we (in kleine groepjes) een korte wandeling maken naar de Lourdesgrot in Katwijk aan de Maas. Deze Lourdesgrot, met bijbehorend processiepark, wordt al sinds 1887 door pelgrims bezocht om te bidden tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Anno 2020 ontvangt dit bedevaartsplaatsje nog steeds vele bezoekers; om een kaarsje op te steken, een processie of openluchtviering bij te wonen. U krijgt ruim de tijd om een kaarsje op te steken, het processiepark of de kruisweg te bekijken.

Na een gezamenlijk gebedsmoment (rond 16.00 uur), bent u vrij om nog wat langer rond te kijken of de wandeling terug te aanvaarden naar het startpunt; de Sint Martinuskerk.

Bel, app of mail uw medevrijwilliger, reisgenoot, buurman, vriendin, familielid en wandel met ons mee!

Schrijft u zich voor **27 juli 2020** in door een e-mail te sturen naar Roosmarie Manders, roosmarie.manders@vnb.nl. U ontvangt tijdig verdere informatie.

We ontmoeten u graag op 8 augustus 2020!

Afdeling van VNB in Cuijk, vicaris Theo Lamers, Linda Havermans en Roosmarie Manders

Praktische informatie

- We doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot inachtneming van de RIVM-regels (o.a. 1.5 meter, niet deelnemen bij klachten) zodat we samen een fijne en veilige middag kunnen beleven.
- Startpunt: 13.00 uur Sint Martinuskerk in Cuijk. Er is voldoende parkeergelegenheid.
- Eindpunt: verwachte eindtijd 17.00-17.30 uur bij de Sint Martinuskerk.
- Wandelroute: 2x 3.5 km verhard en rolstoeltoegankelijk.
- De kosten voor deze middag bedragen € 15,00 (inclusief koffie met wat lekkers, versnaperingen voor onderweg, routebeschrijvingen etc.). Een eventueel positief saldo komt ten goede aan de afdeling van VNB in Cuijk.
- Minimum aantal deelnemers: 20 personen.
- Maximale deelnemersaantal: 100 personen (RIVM-voorschriften i.v.m. eucharistieviering).
- Bij slecht-weer-voorspelling zullen de deelnemers tijdig geïnformeerd worden over annulering of verplaatsing van de middag.



In memoriam Rita Schoonenberg-Kolk

geboren 11 juli 1955 - overleden 2 juli 2020

Na een korte ernstige ziekte van twee weken is Rita Schoonenberg overleden. Het is nauwelijks te bevatten. Al snel na het bericht van Rita's ziekte, bleek ze niet meer te kunnen genezen en kort daarna kwam de mededeling van haar overlijden.

Een energieke en levenslustige vrouw is niet meer in ons midden. Rita Schoonenberg was pastoraal werker in de Sint Christoffelparochie (Capelle aan de IJssel) en gedelegeerde voor de pastoraal werkers in het bisdom Rotterdam. Bij VNB was Rita lid van de werkveldcommissie pastoraat. Rita was een toegewijde en energieke pastor, die dicht bij haar parochianen stond. Ze heeft de grote samenbindende kracht van pelgrimeren ontdekt. Ze was lid van het pastoraal team in de bedevaart voor de stad Rotterdam in 2013 en begeleidde regelmatig bedevaarten. Ze probeerde ook 'nieuwe' bestemmingen uit zoals langs abdijen in België. In onze vergaderingen kon ze er met groot enthousiasme over vertellen. Haar overlijden is een grote schok en verlies voor velen. We zijn in gebed verbonden met haar man Kees en hun zoon Martijn, met haar familie, vrienden en collega's. Ook binnen VNB en de werkveldcommissie zullen we haar nuchtere en betrokken inbreng, maar vooral haar persoon missen. Rita is op haar laatste pelgrimstocht vertrokken. Ze mag nu aankomen in de Stad van Vrede.

Marc Brinkhuis, voorzitter pastoraat



VNB

Gasthuisring 54
5041 DT Tilburg
T: (073) 681 81 11
E: info@vnb.nl



Facebook



Instagram



YouTube



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#).

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

Voor een goede ontvangst voegt u info@vnb.nl toe aan uw adresboek.