



Pelgrimeren thuis

Voor ons allemaal zijn het vreemde tijden. Het hele land, zelfs de gehele wereld, is op de een of andere wijze getroffen door de corona-pandemie. Door de ziekte zelf, door overlijdens, door de vele maatregelen die ieder van ons raken. Voor de VNB en haar pelgrims gaat de huidige situatie compleet in tegen waar we voor staan: samen op weggaan naar heilige plaatsen, elkaar ontmoeten, op adem komen en weer verder gaan. Het kan en mag allemaal niet en daar hebben we ook alle begrip van de wereld voor. We moeten alles doen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Maar toch; niet naar Lourdes, niet naar die andere plek – Rome – het Heilig Land – Kevelaar – waar je je zo op had verheugd. Om daar te zijn, om daar te bidden, om daar samen met anderen op te trekken.

Misschien toch maar een pelgrimstocht met je hart maken. Een uurtje de tijd nemen, een kaars aansteken, misschien heb je nog wel een souvenir, een beeldje, een rozenkrans, een pelgrimsboekje van een vorige bedevaart. Een uur naar Lourdes. Ik ga bijvoorbeeld in gedachten bij de Grot zitten, met mijn ogen dicht zie ik Maria en ben stil, in gedachten loop ik door de Grot en voel de rotswand, ik zie de Bron klaterend stromen. Ik bid Wees gegroet Maria, vol van genade... Ik kijk naar de aangestoken kaars voor me en herinner me hoe ik meeliep in de Lichtprocessie en loop in gedachten weer. Te Lourdes in de bergen. Ave, ave...

Of deze week, de Goede Week. In gedachten en met mijn hart ben ik met Jezus in Jeruzalem. Met Palmпасen zou ik met Hem de Olijfberg aflopen de stad in. Hem toejuichen als onze Koning – Hosanna! Met Witte Donderdag samen met hem het Cenakel in en stel me biddend voor hoe Hij het Laatste Avondmaal viert met zijn apostelen, hen de voeten wast, het brood en de wijn deelt. Dit is mijn Lichaam... dit is de Beker... En na de maaltijd loop ik met Jezus en de leerlingen naar de Hof van Olijven. Jezus bidt in doodsnood tot zijn hemelse Vader. Ook voor ons, voor onze wereld vandaag, ook voor mij. Op Goede Vrijdag stel ik me voor in de Heilig Grafkerk te zijn. Mee te lopen in de processie. Van Golgotha naar het Graf. Het werd donker toen, het is donker nu. Op Stille Zaterdag houdt de wereld de adem in, toen en nu. Maar met Pasen vieren we ondanks alles toch het Licht van Christus. Hij leeft en zal ons door alles heen vast blijven houden, net zoals zijn Moeder Maria hem vasthield in nood.

Zalig Pasen!

Diaken Marc Brinkhuis, voorzitter pastoraat VNB



VNB

Gasthuisring 54
5041 DT Tilburg
T: (073) 681 81 11
E: info@vnb.nl



Facebook



Instagram



YouTube



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#).

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u info@vnb.nl toe aan uw adresboek.