

In deze nieuwsbrief leest u over de Lourdes reünie en bedevaarten voor kleine groepen.



## Lourdes reünie

Mijn naam is Nicole Nijenbrink (van der Heijden). In de meimaand Maria maand, moest ik weer denken aan mijn reizen naar Lourdes met de jongerenreizen van VNB. Ik heb vijf reizen mogen meemaken en kijk er met een mooie herinnering op terug.



Tijdens de treinreis leerde ik al vele nieuwe mensen kennen. Zelfs de terugreis, ondanks dat we dan weer naar huis gingen was het al op het perron in Lourdes een afscheidsfeestje. We waren op tijd, branden kaarsjes en zongen onder gitaarbegeleiding onze liedjes.

Ook het verblijf op Cité Saint Pierre was echt sfeervol en konden we als groep gezellig samen zijn tijdens vieringen in de kapel boven in de piramide en in de openlucht op de berg bij de schaareshut. Maar ook de gezellige avonden in de zaal beneden in de piramide waren iedere dag een feestje.

Nu 20 jaar later. Zit ik weer met mijn gedachten in Lourdes (eigenlijk nog steeds). Ik loop al jaren met het idee om een reünie proberen te regelen. Na de corona-periode kunnen we wellicht een reünie organiseren, mogelijk kunnen we digitaal al iets regelen. Inmiddels heb ik al 20 mensen teruggevonden.

Mocht je in de periode 1991-2000 mee zijn geweest met een jongerenreis via VNB dan hoop ik dat je je gegevens achter wilt laten op mijn speciale [website](#). Lees [hier](#) verder.

## VNB organiseert bedevaarten voor kleine groepen

Door de coronacrisis is er in de reiswereld veel veranderd. We leven in onzekere tijden waarin we ons afvragen: mogen we binnenkort naar Frankrijk reizen, hoeveel mensen mogen er in een bus of vliegtuig en mogen pelgrims binnenkort weer een mis bijwonen. Allemaal vragen die ons regelmatig worden gesteld. COVID-19 heeft dus ook voor VNB en voor onze pelgrims grote gevolgen.

Zo zijn grote bedevaarten met honderden pelgrims op dit moment niet mogelijk. Toch merken we dat er veel mensen zijn die graag betekenisvol op reis willen gaan zodra dit weer mag.

Mensen zoeken troost en willen daarom juist in deze tijd naar Maria; het liefst naar Maria in Lourdes.

VNB heeft daarom het plan opgevat om bedevaarten voor kleine groepen te organiseren naar Lourdes, Rome of Parijs wanneer dat mogelijk én verantwoord is. Houd onze website, social media of nieuwsbrief in de gaten voor ontwikkelingen.

Mocht u zelf een voorstel hebben om met een kleine groep een betekenisvolle reis te maken, aarzel dan niet en neem contact op met VNB, ons team helpt u graag.



## 6-daagse inspiratiereis Rome & Assisi

Een bijzondere inspiratiereis beleven naar zowel Assisi als Rome? Dat kan met deze reis onder leiding van Chris Ketelaars. Hij neemt je mee naar het middeleeuwse stadje Assisi, prachtig gelegen op een heuvel met uitzicht op het Umbrische landschap. Je bezoekt de belangrijkste plaatsen van de Heilige Franciscus en Clara van Assisi zoals de San Franciscobasiliek, de Santa Clarakerk en het kerkje van San Damiano. Na twee dagen vertrek je naar de Eeuwige Stad:

Rome. Je bezoekt de hoofdbasilieken waaronder uiteraard de Sint-Pieter, viert op zondag de Eucharistie in de Friezenkerk en ontmoet de Paus tijdens de algemene audiëntie.

## Folder

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze reis? Klik [hier](#) om de folder te zien.

## Inschrijven

Wil jij je inschrijven? Klik [hier](#) om de reis op de website te bekijken en te boeken!



## VNB

Gasthuisring 54  
5041 DT Tilburg  
T: (073) 681 81 11  
E: [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl)



Facebook



Instagram



YouTube



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#).

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl) toe aan uw adresboek.