



Bovenzaal/Cenakel Afb: RadioMaria.be

### Omgekeerde bedevaart naar Jeruzalem

De bedevaarten naar het Heilig Land en Jeruzalem hebben grote indruk op me gemaakt. Wat bijzonder is het om letterlijk in de voetstappen van Jezus te treden. In Bethlehem de Geboortekerk en het Herdersveld bezoeken en er vieren in het besef dat het hier begonnen is. Op de Berg van de Zaligsprekingen Jezus' woorden beluisteren. Op het Meer van Galilea varen waar Hij de storm tot bedaren bracht. De verhalen uit de bijbel worden op deze pelgrimage gevuld met beelden van landschappen en plaatsen. Nu heb ik een omgekeerde ervaring.

De afgelopen maanden roepen de verhalen juist de bedevaarten en de plaatsen in herinnering. Afgelopen zondag lazen we dat de 12 apostelen samen met Maria en nog andere vrouwen in de Bovenzaal in gebed bij elkaar zijn. Komende zondag – Pinksteren - horen we hoe de apostelen de Bovenzaal uitgaan en openlijk durven getuigen van de Verrijzenis. Eerlijk gezegd is de Bovenzaal of het Cenakel in Jeruzalem niet zo'n spectaculair gebouw om te zien: een lege zaal met sporen van christelijke en islamitische gebruikers. Toch is het een ruimte gevuld met bijzondere gebeurtenissen. De traditie zegt dat Jezus hier het Laatste Avondmaal vierde en dat de leerlingen er op de dag van Pinksteren samen waren. Daal je de trap af, dan kom je in het vertrek eronder waar de Joden het Graf van koning David vereren. Misschien is er geen plek in de heilige Stad waar de drie religies zo dicht bij elkaar komen.

In de Bovenzaal werd met Pinksteren de Kerk geboren. Hier werden de leerlingen vervuld met de heilige Geest en kregen het lef om naar buiten te gaan, om het van de daken af te schreeuwen dat Jezus verrezen is. Bij God wint het leven het van de dood.

De komende weken mogen we weer langzaam meer doen. Mensen zoeken elkaar weer voorzichtig op als het kan. Restaurants mogen weer gasten ontvangen. Kerken zetten de deuren weer op een kier: met veel voorzorgsmaatregelen omkleed gaan we weer in kleine getale vieren. Er komt weer leven.

Ik droom voorzichtig al een beetje verder naar de terugkeer van het oude normaal. Mensen die elkaar mogen omhelzen, grenzen die open gaan, samen heilige plaatsen bezoeken...

Dat de Geest ons blijft aansporen om te leven en te dromen!

Diaken Marc Brinkhuis, voorzitter pastoraat



#### VNB

Gasthuisring 54  
5041 DT Tilburg  
T: (073) 681 81 11  
E: [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl)



Facebook



Instagram



YouTube



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#).

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl) toe aan uw adresboek.